

Stiftelsen Martinus Kosmologi, direktsända föredrag på Hälsans Hus, hösten 2021

Lördagen 4/9, föredrag, 15.00, Olav Johansson.

Utvecklas vi – och i vilken riktning i så fall?

”Världen och människan blir bara värre och värre”. Att denna uppfattning kunnat bli så utbredd, som fallet är, är inte märkligt, sett mot bakgrund av den nuvarande världssituationen. För den som vill ”läsa” tidens tecken är det alltså inte svårt att finna belägg för att mänsklighetens nuvarande kurs är en katastrofkurs – en kurs som pekar rakt mot avgrunden.

Hoppets tecken – tecknen för en ljusnande framtid – är måhända inte lika lätta att upptäcka. Men det behöver ju inte betyda att de inte finns. Det betyder bara att vår ”synskärpa” inte är lika framträdande eller uppövd i att lägga märke till dessa tecken, som när det gäller tecknen av motsatt slag. Men ”synskärpa” förutsätter distans eller perspektiv. Det man har alltför tätt inpå sig kan man inte överblicka, eftersom det skymmer hela horisonten. Det är just ett sådant perspektiv eller en sådan överblick som Martinus kosmiska världsbild ger oss. Vilka ”syner” ett sådant perspektivförhållande skänker individen ger Martinus författarskap en tik provkarta på. Hur framträder vår tidsepok då för den med kosmiska ”ögon” begåvade iakttagaren.

Lördag 18/9, kl. 15, 00, Peter Blyme

Samvete, ideal och vår ofärdiga natur

Hur kan vi balansera våra ideal med den mer djuriska sidan inom oss.

I föredraget gör jag några jämförelser mellan Sigmund Freud och Martinus.

Jag presenterar även några psykologiska modeller som kan vara till hjälp.

Lördag 25/9, kl. 15.00, Gunnar Martin Aronsson

Livets teater

Du är både regissör, aktör och publik i Livets teater. Hur du i liv efter liv omskapar dig själv och din omgivning genom dina olika roller. Föredraget är baserat på Martinus analyser.

Lördag 9/10, kl. 15,00, Daniel Snell

Livets kommunikation.

Nedslag i livsupplevelsen – med början i de större perspektiven och sedan till den mellanmänskliga relationen.

Lördag 16/10, kl. 15,00, Dennis Persson

Ojämligheten väcker liv i en gryende gåvokultur

Forskare menar idag att den ekonomiska tillväxten spelat ut sin roll i den rikare världen och att denna istället är en viktig orsak till att ojämlikheten växer. Exempelvis äger de 26 rikaste individerna lika mycket som 3,8 miljarder av jordens befolkning. Martinus beskriver hur en "falsk affärsprincip" och den "kapitaldiktatur" som blivit dess konsekvens, ligger bakom denna utveckling. Med sammanhängande logiska analyser skapar han förståelse för hur de ohyggliga verkningarna av detta system, oundvikligt leder mot dess motsats, nämligen en gåvokultur.

Lördag 23/10, kl. 15,00, Lasse Malmgren

Från att vara flockmedlem till att bli en fri människa

Vår resa genom den fysiska världen är en enorm utvecklingsepok – ett äventyr och en saga – som nästan är ofattbar. Och denna resa slutar i att vi alla kommer att bli fria, fullkomliga väsen.

Lördag 6/11, kl. 15,00, Eva Gusmark

Livet på gott och ont

Om Gud finns och är både god och allsmäktig, hur kan det då finnas ondska och lidande? Så lyder det gamla teodicéproblemet som människor under århundranden försökt hitta en förklaring på. Även dagens människor, som kanske inte tror på någon Gud, ställs inför frågor kring onskans yttringar. Vi möts dagligen av rubriker om svårigheter som exempelvis klimatförändringarnas verkningar, våld och sjukdomar som gör många oroliga. Men Martinus ger förklaringar som kan bidra till att vi bättre kan förstå det som händer omkring oss och som visar att det finns goda skäl att vara hoppfull inför framtiden.

Lördag 13/11, kl. 14.00–15.00, Per Ragnar

Per Ragnar presenterar sin nya bok KARMA

OBS! Söndag 21/11, kl. 15.00, Ulf Sandström

Meditation – att finna sig själv

Vem är jag? Genom meditation och bön kan vi finna vårt sanna väsen och på så sätt skapa harmoni och glädje i livet. Men hur ska jag tänka kring meditation och bön? Hur kan meditationen bli en hjälp för mig i min andliga utveckling?

Söndag 27/11, kl. 15.00, Pernilla Rosell

Ljusets växande kraft

Utvecklingen i världen i dag kan upplevas som mycket komplex. Å ena sidan ser vi många positiva tecken, som minskad fattigdom och ökade möjligheter för alla barn att gå i skolan, och å andra sidan finns mycket oro för konflikter, flyktingkriser, och begränsningar av mänskliga rättigheter. Martinus analyser visar oss hur vi kan förstå denna utvecklingsfas, där mänskligheten håller på att lära sig skillnaden mellan ont och gott, och får möjligheten att göra nödvändiga erfarenheter på vägen. På ett övergripande plan är det i tillvarons mörkerzon som vi upplever ljusets födelse och växande kraft, och det är här som vårt eget medvetande föds, som kommer att leda oss framåt mot en ljus tillvaro och ett lyckligt öde.

Lördag 4/12, kl. 15.00, Rune Östensson

Naturen - Livets bok

"Världsalltet utgör en "livets bok", som också framträder med en sekundär verklighet och en primär verklighet. På samma sätt som man för att få del av en boks osynliga mentala innehåll eller berättelse måste lära sig

läsa bokens text, måste man också för att kunna läsa i det eviga universum eller den absoluta livets bok lära sig läsa denna gudomliga boks text” (Livets Bog, del 6, st. 2052).